



Opening club-gebouw in 1948 door wethouder Daaf Geluk

# Oudste Nederlandse kanovereniging bestaat 90 jaar

De Haarlemse Kano Vereniging viert dit jaar haar negentigjarig jubileum. Daarmee is zij de oudste nog bestaande kanovereniging in Nederland. Op 27 september 1929 is de club opgericht vanuit de Haarlemsche Zeil Vereniging. In die tijd zijn vele kanoverenigingen in omgeving Haarlem, Zaandam en Amsterdam opgericht, maar daarvan is HKV de oudste bestaande vereniging.

Tekst: Heidi van der Marel



HKV's rijke kano- en verenigings-geschiedenis is goed gedocumenteerd. Ter gelegenheid van het 80-jarig jubileum, hebben twee HKV-leden: Jan Eggens (tekst) en Han de Haan (opmaak) de eerste tachtig jaar gedetailleerd vastgelegd. Uit dit digitale tijdsdocument put ik dankbaar voor dit artikel. Het geeft een uniek beeld van de ontwikkeling van de kanosport, de 'kanoïsten' en het verenigingsleven. Voor de afgelopen tien jaar kan ik putten uit eigen herinnering. Vanaf 2010 ben ik lid van de HKV met een tochtje SAIL Amsterdam als eerste kajakervaring.

## Zeilers gaan kanovaren

De oorsprong van de HKV ligt bij het zeilen. Zeilers van de Haarlemsche Zeil Vereniging (HZV) zien op terugweg van een Pinksterkamp op het Alkmaardermeer op de Zaan kano-wedstrijden van de plaatselijke verenigingen. Dat brengt hen op het idee om ook in Haarlem een kanovereniging op te richten. Dat wordt de Haarlemsche Kano Vereniging (HKV). Wanneer er tijdens de oprichtingsvergadering op 27 september 1929 onvoldoende vrijwilligers voor het bestuur zijn, nemen drie HZV-zeilers de bestuurstaken waar. Een deel van de kanoafdeling is het daarmee niet eens. Zij

stappen eruit en richten in 1930 in Haarlem-Noord KV De Trekvogels op. Ook deze kanoclub bestaat nog en zal dus volgend jaar jubileren.

## Oudste vereniging

In de Zaanstreek groeit in de 1920-er jaren de populariteit van kanoën in clubverband. Verschillende verenigingen waaronder de Zaanse Kano Club (1922) en de Wormerveerse Stormvogels (1923) worden opgericht. Intussen bestaan deze verenigingen niet meer, daarom kan HKV zich de oudste vereniging noemen. In die jaren werden veel wedstrijden georganiseerd. De meest succesvolle HKV'er is daarbij Wim van der Kroft. Hij ging naar de Zomerspelen in 1936 en won een bronzen medaille in de K2, 10000 meter. De oorlog komt ertussen en het duurt tot 1948: Londen (5e plaats, K1) en 1952 in Helsinki (4e plaats, K1) tot Van der Kroft weer aan de Olympische Spelen mee kan doen.

## De 'Altijd wat'

Het vervoer van de kano's naar wedstrijden en toertochten gaat vanaf 1934 met de 'Altijd Wat'. De naam slaat op de motor van dit vrachtvletje, die soms kuren vertoont. Vaak wordt het transport samen met 'De Trekvogels'

gedaan; daar komt een dag tevoren een motorloze vlet te ligen waarop hun kano's geladen worden. 's Ochtends vroeg pikt de 'Altijd Wat' met HKV-boten dan het aanhangvlet op en gaat naar de Amstel, de Zaan, het Noord-Hollands Kanaal of naar de Kaag. Deze wijze van boottransport is tot rond 1960 populair gebleven; HKV stapte toen over op wegtransport, maar Spaarnevogels en Trekvogels hielden het vletvervoer nog vijf jaar vol.

## Opening eigen botenhuis

De eerste jaren vindt de HKV onderdak bij de HZV, waar spontane uitwisseling plaatsvindt: kanovaarders zeilen mee, zeilers gaan een dagje 'pagaaien'. In 1932 betreft HKV een eigen accommodatie. Ze kan een gedeelte van een loods bij het Fort bij Penningsveer huren. Tijdens de oorlog moet HKV evacueren en na verschillende tijdelijke oplossingen voor de botenopslag, start in 1948 de bouw van twee kanoloodsen op de huidige locatie aan de Noord-Schalkwijkweg. De voorste loods is voor KV Spaarnevogels, de ach-



Haarlemsche Zeil- en Kanovereniging

## NKB begint bij Zaanse, Amsterdamsche, Haarlemsche Kring

In december 1930 gaan een aantal Zaanse, Amsterdamse en Haarlemse kanoverenigingen waaronder HKV samen in de Z.A.H.-Kring. In het HKV Jaarverslag 1930 staat: *De Zaanse, Amsterdamsche en Haarlemsche Kanovereenigingen samen 10 stuks, hebben zich dit jaar tot een belangengemeenschap verbonden en de Kring ZAH opgericht.* Er wordt ook wel over Kringwedstrijden gesproken. In 1933 staat deze Kring aan de basis van een landelijke belangengroep: de Nederlandse Kano Bond. ■

terste is voor de HKV. Beide botenhuisen worden op 13 juni 1948 geopend door wethouder Daaf Geluk. KV Spaarnevogels houdt het vol tot 1967, hun leden stromen uit naar de HKV of De Trekvogels. Op het voorste botenhuis wordt het embleem van HKV geschroefd, dat zit er nog steeds op.

## Vlakwater, zeekajak en SUP

De huidige HKV kent een recreatieve vlakwater- en zeekajakafdeling. Daarnaast is ook een SUP-groep actief. Jaarlijks organiseren de Toercommissies een flink aantal vlakwater- en zeetochten met een recreatief karakter. Sommige echter best pittig, zoals de Beulentocht van 67 kilometer rond de Haarlemmermeerpolder, altijd op de laatste zaterdag van augustus. Naast de Beulentocht staat ook het Bollentochtweekend al jarenlang op de (internationale) toerkalender. De SUP-groep beoefent wel wedstrijdsport en op hoog (inter)nationaal niveau bij zowel dames als heren. HKV heeft de Nederlandse SUP-kampioene Petronella van Malsen in haar gelederen. Ook vindt de openingswedstrijd van het NK SUP (een van de vijf wedstrijden) bij HKV plaats. In de winter blijven vele leden ook actief, met varen en in het zwembad met korte cursussen en oefenen met eskimoteren, reddingen etc.

Reden genoeg voor deze bloeiende vereniging om met de ruim tweehonderd leden en andere betrokkenen in het weekend van 28-29 september het 90-jarig jubileum te vieren met een kampeerweekend, kanoactiviteiten, BBQ en een tocht met de Waterkoets. ■